

**#Naturens sprog - #Træerne vil lære os #telepati****Har du nogensinde undret dig over, hvad "telepati" egentlig betyder?****Har du nogensinde oplevet det? Har du nogensinde ønsket, at du kunne opleve det?****Det kan du, og du bør prøve.**

#Telepati er almindeligvis kendt som en "sind til sind"-kommunikation uden brug af tale eller andre lyde. Det er en øjeblikkelig form for overførsel af tanker og sanser. Nogle tror, at den blot er "taleløs" - men det er ikke sandt. Med telepati alene er det måske sandt, men empatisk telepati er et sprog fuld af tavs forbindelse, og netop denne form er helt naturlig for os. Nogle af os ved, at tankeformer kan overføres fra person til person. Der er endda blevet udviklet nogle teknologier, som kan gøre dette. Og der er åndelige væsener og andre former for væsen, som kan være sammen med os telepatisk. De er i stand til at overføre enten tanker eller følelser eller begge dele. Dette er en blandet pose forslag. Jeg taler imidlertid om empatisk telepati, som er naturlig og medfødt hos alle levende væsener. At bruge den er en tilfredsstillende måde at være forbundet med alle levende ting på denne måde. Naturen har et sprog, som kommunikerer gennem lyde, dufte, farver, teksturer og meget mere. Det har en både ældgammel og omfattende kompleksitet af følelser, som vi endnu ikke har været i stand til at indfange præcist, endsige beskrive, men som alligevel ofte er så dybtgående og smukt formidlet. Utallige digte er blevet skrevet gennem historien i et ydmygt forsøg på at formidle alt det, man har følt, i ord. Mange læsere af sådanne digte føler skønheden i dem. For det meste er det forfatterens følelser i sin egen forbindelse med naturen, der kommer til udtryk i digtene - undskyldende for den uhørt akavede evne til at indfange alt det modtagne i skrift. Læseren kan ikke selv opleve, hvad der blev overført telepatisk til forfatteren, men kun hvad forfatteren har forstået og forsøgt at formidle. Den er således brugt, men alligevel rig og eftertrykkelig. Empatisk telepati er mere end blot overførsel af tanker, som er en udførelse af venstre hjernehalvdel (uden sans-sentience/uden fornemmelse).

(uden fornemmelse). Det er forbundethed på højeste niveau. Det er et "sprog" for de mange komplekse følelser i og omkring den, der kommunikerer, og det omfatter hele spektret af de oplevelser, der kommunikeres. Højere bevidste væsener, især dem fra naturriget, har mange sanser, og mange af dem kan udtrykkes. Du modtager ikke bare tankerne omkring kommunikationen. Du modtager alle de følelser, der opstod og kommer til udtryk i oplevelsesøjeblikket, såvel som de øjeblikkelige følelser af denne ene kommunikationsforbindelse. Ofte også med alt det, der allerede er blevet oplevet i "tidligere dage". Det er en forbindelse rig på forskellige sanser mellem dem, der udtrykker sig, med følelser, tanker, ideer, dufte, lyde og lydoplevelser - alt sammen på samme tid, omgivet af de kommunikatorers unikke sansninger og således transcenderende rum og tid på et øjeblik. Du har måske bemærket, at jeg bruger udtrykket "kommunikator" og ikke bare "person", fordi det er bestemt ikke begrænset til mennesker. Telepati kan virkelig opnås med succes, ikke kun med mennesker, men også med dyrene og det grønne rige, mineralriget og æteriske riger.

**Det handler om at lytte og ikke kun om at høre.**

At lytte og høre er to forskellige ting. Hørelse er beviset på talt, hørbar lyd, hvis ord er åbne for uendelig fortolkning. Når sådanne meddelelser modtages med et tempereret sind, resulterer det kun i at høre. Ofte hører man sine medmennesker sige: "Jeg hørte dig", og alligevel er der stadig en følelse af tomhed, en venten på et passende svar, som forbliver åben.

**At lytte indebærer en meningsfuld modtagelighed og er dejlig kompleks og nærende.**

Empatisk telepati er ikke bare kommunikation fra sind til sind, men fra bevidsthed til bevidsthed. Dette indebærer en større brug af hjernen, en multisensorisk kompleksitet i kroppen, som vi er blevet udstyret med af naturen.

Tabet af telepati og empati kommer fra alle institutionaliserede former for "uddannelse" og "træning". Det er processer, der hærder sindet, og som svarer til at smede en stålklunge. Den er hamret og slået og opvarmet og hamret og slået igen og igen, igen og igen .... indtil det er en klinge. Den blev hærdet og formet af smeden. Og så blev det stålsatte hoved lært og hamret ind i det, at udelukkende venstre hjernehalvdel er dominerende, snarere sammenlignet med en beregningsprocessor. Dette er en form for tankekontrol udført af velfinansierede og organiserede institutioner. Deres mål er at få os til kun at lære det, som de ønsker, at vi skal lære. Det meste, men ikke det hele, er løgn, og det er i hvert fald ufuldstændigt. Det er ikke uddannelse, det er fraktionering og desensibilisering.

Selv de, der betragter sig selv som intelligente, hører kun en ordstrøm fra en taler og formulerer ofte et svar, før nogen er færdig med at tale. Det er simpelthen en beregning. Den underliggende natur af denne tilstand er en ensrettet vej, en blindgyde. Det er som at være i en kasse og kun ske gennem sindet. Det er ord-smedens måde at omforme vores hjerner, tanker og sind til computerlignende instrumenter på. Informationer udvælges og samles og spindes til forudbestemte kreationer med kunstnerisk frihed.

**#Empatiske telepatiers måde at kommunikere på er at kommunikere åbent og sandt.**

Empatisk telepati lytter med hjernens og kroppens fulde kapacitet og er i stand til at modtage uendeligt meget mere information, visdom og viden, der er rig på sanser, på et nanosekund. I modsætning til det stålsatte, smedede sind, der skal tilegne sig information og erfaring i et lineært tid/rum-kontinuum.

For empatiske telepatere er kommunikation med et sådant sind, der er hærdet i ordsværkerne, fuldstændig frustrerende og mislykket. Sidstnævnte føler den tilbageværende bitre eftersmag, med en kompleksitet af uenighed, blandet med følelsen af en slags tomhed eller af at blive "hvirvlet" eller manipuleret.

Med empatisk telepati er der stadig en sød smag, en slags tilfredsstillelse af at blive respekteret og opfattet godt, fyldt med meget mere end en selv, uanset sandheden.

**Hvordan kan vi blive empatiske telepatier? Hvor er læreren?**

Tankeformer kan i øjeblikket formidles af mennesker og teknologier, det er en "envejs"-transaktion, der projiceres til en anden, ofte uden vores viden, og disse typer af designede transmissioner er normalt regressive i deres natur. Jeg ville lede efter en velvillig kilde. For at genvinde vores naturlige evner må vi først og fremmest have et ønske i os om at være modtagelige. Dette ønske er i sig selv modtagelighed, og vi begynder at åbne og blødgøre det hærdede sind, så det igen bliver formbart. Det er en bevidst handling af vilje og disciplin. Så må vi finde en kilde til ægte telepater, og dem, der er dybt godartede og selskabelige. De kan findes i naturen. Især træerne er klar til igen at blive vores kilder til samhørighed og vores venner. Til sandheden i dette udsagn, må I selv prøve at opleve det. Intet træ vil vildlede dig eller lyve for dig, og de vil heller ikke forbinde sig med nogen, der har et "virvar" eller en "forvrængning" i sig. De er lige så "ude af stand til" at gøre det, som et barn er ude af stand til at lyve. Alle naturens utallige former er vores slægtninge i sandhed og essens, i fysisk form og i oprindelse.

Alt i naturen er os - mennesker, træer, græsser, bjerge, vand, planter, osv. Vi er alle lavet af den samme essens ... og det er således vores slægtninge i en anden form, der på en bæredygtig måde underviser om os.

**Gå ud i naturen for at kommunikere. Ikke blot at tale, men også at lytte.**

Det kan kræve lidt øvelse for dem, der ikke er vant til at være modtagere. Men du kan prøve det, hvis du bliver blød og modtagelig i din ånd. De vil finde dig. Du har brug for mere tid i naturen for at gøre dette - især med træerne, der er overalt.... og mange er villige til at kommunikere med dig, men ikke alle.

**Du vil kun finde #sandheden.**

Du kan kultivere en åbning i dit sind, der fungerer som en portal for forbindelse med dem, og de vil bruge denne portal til at kommunikere med dig. Nogle gange vil denne forbindelse ske pludseligt og overraskende, og andre gange vil det tage noget tid. En vis form for tillid er nødvendig for deres udvikling, ikke så meget til træet eller hvad din kilde end er, men mere til dit eget sind ... du er nødt til at stole på, at dit sind bliver så blødt og levende for denne modtagelighed.

Det vil være forskelligt for alle. Jeg ser allerede en verden af empatiske telepater opstå, der så at sige kommer "online", og dette er blot begyndelsen på at genforbinde os med Kilden, med vores guddommelighed, med vores sande natur og med at føle os hjemme, både i vores egen hud og på denne planet, vi er født på. Det er så uendeligt vigtigt at kommunikere med vores slægtninge og at elske dem, at leve med dem. Det er harmoni. Når alle former for kommunikation og forening er åbne - flyder i alle retninger - og naturlige følelser og sanser gennemsyrrer vores væsen.... det er her, vi føler vores familie og kærlighed.